



# Zondagsbrief

Hervormde Gemeente Benschop

Zondag 22 maart 2020

Jaargang 1, nummer 1

## Coronavirus en de gevolgen

Nu het Corona virus zo'n beetje alles in zijn greep heeft komt er voor de komende periode een Zondagsbrief. De Sonar redactie maakt naast de Sonar deze wekelijkse informatie. Hierin worden aangegeven de predikanten die voorgaan met de tekst en de te zingen psalmen en gezangen. Ook zullen we actuele informatie uit de gemeente toevoegen. De brief wordt verspreid onder alle ingeschreven adressen van de Hervormde Gemeente. We willen op deze manier een bijdrage leveren aan het welzijn van de gemeente. Tips over hoe u kunt meeluisteren op zondag vindt u verderop in deze brief.

### Dienst zondagmorgen 22 maart 2020 | 09.30

Voorganger: Dominee W. Verboom uit Harderwijk

Vooraf zingen: Psalm 75: 1 en 3 (Weerklank)

Voorzang: Psalm 116:1,2,3,4

Zingen na de lezing van de Wet: Psalm 115:7

Schriftlezing: Mattheus 26:17 t/m 30

Tekstlezing: Mattheus 26:30

Zingen voor de verkondiging: Psalm 118:3,11

Preek met als thema: **Zingend naar de Olijfberg**

Zingen na de preek: Psalm 116:5,10,11

Slotlied: Weerklank, lied 149:1,6

(Jezus, leven van ons leven)

### Dienst zondagavond 22 maart 2020 | 18.30 uur

Voorganger: Dominee G.J. Glismeijer uit Vreeswijk

Vooraf zingen: Psalm 75 5 en 6 (Weerklank)

**Aanvangstekst:** Jesaja 53:7

'Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.'

Voorzang: Psalm 118:1

Zingen na de geloofsbelijdenis: Psalm 118:14

Schriftlezing: Daniël 7: 13 en 14 & Mattheüs 26:57-68

Zingen voor de verkondiging: Psalm 110: 1 en 2

Preek met als thema: **Veroordeeld!**

Zingen na de preek: Weerklank, lied 149:1,6

(Jezus, leven van ons leven)

Slotlied: Ps. 68:10 en 17

Om onze zonden werd hij doorboord,  
om onze wandaden gebroken.  
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,  
zijn striemen brachten ons genezing.

**Jesaja 53:5**



# Bericht vanuit de kerkenraad | Uitzending van de zondagse kerkdiensten

De invulling van de erediensten van aankomende zondag wordt op gelijke wijze als de diensten van 15 maart 2020 voortgezet. Wel denkt de kerkenraad na over een andere setting voor de komende weken, omdat diverse gemeenteleden hebben laten weten dat ze ook graag bij de diensten aanwezig zouden zijn.

Helaas hebben we moeten constateren dat het live meeluisteren van de diensten afgelopen zondag niet voor iedereen goed mogelijk was op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). Om dit risico voor aanstaande zondag te verkleinen is de kerkenraad druk bezig met het regelen dat de diensten voor aankomende zondag ook te volgen zijn via een livestream, zodat er meer mogelijkheden zijn voor gemeenteleden om de diensten te volgen. Nadere informatie hierover zal uiterlijk zaterdag 21 maart op de website van onze gemeente, [hervormdbenshop.nl](http://hervormdbenshop.nl) geplaatst worden.

## Voor de kinderen

Welke woorden hoor je in de preek?  
Krijg jij er 5 op een rij?

Heilig avondmaal	Kruis	Evangelie	Zingen	Lijden
Zegen	Olijfberg	Heilige Geest	Opstanding	Dankbaar
Liefde	Genade	God	Discipelen	Zonden
Geloof/ gelooven	Jezus	Gebed/ bidden	Vergeven/ vergeving	Blijdschap
Gemeente	Lofzang	Leven	Jeruzalem	Pasen

We leven in de tijd richting Pasen. Ook wel de lijdens tijd genoemd. De Heere Jezus wordt vergeleken en vergelijkt Zichzelf met een Lam.

Deze tekst kun je er misschien wel over leren.

Zie,



wijs met een wijsvinger naar je ogen

het Lam



wijs met een wijsvinger naar voren en doe alsof je je hand op de kop van het dier legt

Gods [=van God]



wijs met een wijsvinger omhoog

Dat de zonde



doe je polsen tegen elkaar als teken dat je geboeid bent

der [=van de] wereld



trek met twee handen van boven naar beneden een cirkel

wegneemt.



grijp met één hand als het ware iets uit je hart en gooi dat weg

## Het Corona virus in perspectief

Als we zien naar wat er allemaal gebeurt om ons heen maar ook met ons zelf dan staan we verbaasd stil. Stil omdat we geen antwoord hebben op de ontstane situatie. Hoe kun je ook bedenken dat een onzichtbaar iets, een virus, het leven zo diep kan ontwrichten. Dat roept vragen op over onze plaats als mens in de Schepping. Hebben de dieren er eigenlijk last van? Ik zie de vogels nesten bouwen alsof er niets aan de hand is en de bloemen beginnen te bloeien als nooit tevoren. Alles gaat gewoon door maar de mens staat stil, is stil gezet.

Ik lees bij Johannes over de genezing van een blindgeborene in hoofdstuk 9. Ook een gebeurtenis die men niet kon begrijpen. Iemand die van zijn geboorte af blind is wordt door Jezus genezen. Dat roept verontwaardigde reacties op van de Farizeeën. Dit kan toch niet? Geef God de eer zo zeiden ze omdat we weten dat deze Mens, Jezus dus, een zondaar is. Het antwoord is helder van de genezen man: Als Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen. (vers 33). Durven wij nog op God te vertrouwen? Het is nog altijd de weg van gelovig volgen. Ook in deze tijd.

## Pastoraat

Heeft u behoefte aan een gesprek? Wilt u graag uw verhaal kwijt? Hiervoor kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met uw wijkouderling of met onze voorganger dominee Bos.



**0348-451292**

Deze zondagsbrief is een uitgave van de Hervormde Gemeente Benschop, verzorgd door de redactie van de Sonar.