



Juli / Augustus 2020

SONAR

*Informatieblad van de
Hervormde Gemeente
Benschop*

Meditatie

'... Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet.'

Exodus 4 vers 12

Toen Mozes de eerste keer de verdrukking van zijn volk zag (Exodus 2), schoot hij direct te hulp. Hij wilde als een held zijn broeders bevrijden en sloeg een Egyptenaar dood. Het gevolg was dat hij moest vluchten en niets meer voor zijn volk kon doen. Hij wilde uit eigen kracht zijn volk bevrijden en dat ging mis.

Dan zet God Mozes stil. Hij laat hem een tijd lang - letterlijk - door de woestijn trekken. In die periode leert Mozes dat hij niet alles zelf in de hand heeft. Als God hem daarna roept om Zijn volk te bevrijden, vertrouwt Mozes niet meer op eigen kunnen. Hij is niet meer de zelfverzekerde man van vroeger. Nu kan God hem leren wat hij spreken moet.

Misschien heb jij die ervaring ook. God zette je leven stil. Een moeilijke tijd op je werk, ontslag of een ziekbed bracht je in een woestijn. Je ging beseffen dat je niet zelf je leven in de hand hebt. Die moeilijke periode was achteraf misschien wel een zegen. Je leerde om niet op jezelf te vertrouwen, maar op God. Een woestijn is een betere leerschool dan het paleis van de farao..

Column

door Arie Schouten

De wereld om ons heen is dit voorjaar duidelijk op zijn kop komen staan. Er zijn een tweetal zaken die er uit springen. Allereerst is er het Coronavirus dat een enorme invloed heeft op ons dagelijks leven. Het dringt door tot in de vezels van het bestaan. Iedereen heeft er mee te maken of je nu ziek wordt of niet. Of je jong bent of oud, iedereen heeft ervaring opgedaan met beperkingen in het persoonlijke leven. En we zijn als kerkelijke gemeenschap ook flink geraakt. Geen kerkgang meer, geen trouwerijen in de kerk meer, geen begrafenis vanuit de kerk, geen sacramentele bedieningen meer, om er enkele te noemen. Ook de clubs en de catechese zijn stilgevallen voordat het seizoen afgesloten kon worden. Jammer en verdrietig allemaal. Maar we hebben weer een sprankje hoop dat we kunnen opstarten, echter wel onder strenge voorwaarden.

Een andere gebeurtenis die veel heeft losgemaakt deze periode is de dood van een medemens. Een Amerikaan met een zwarte huidskleur is door politiegeweld om het leven gekomen. Daar is een sterke reactie op losgekomen die de wereld rondgaat. Een antiracisme actie die discriminatie aan de kaak stelt. En ook aan ons wordt de vraag gesteld hoe wij hier mee omgaan, met discriminatie? Zijn wij als christenen vrij van discriminatie? Of hebben we het niet door hoe discriminatie precies werkt? Want dat kan zomaar het geval zijn. Denk niet dat je het altijd goed doet, want dat op zich is een vorm van hoogmoed die voorbijgaat aan het probleem op zich.

Als christen is zelfonderzoek altijd een onderdeel van je leven. Leef ik zoals Jezus ons voorleefde? Of heb ik mijn eigen manier gevonden? Een manier om comfortabel te leven zonder oog voor de naaste. Terwijl de opdracht van Jezus helder is. Het liefdesgebod is niet breed uit te leggen maar dwingt om de goede keuze steeds weer te maken. Heb God lief boven alles is lastig maar heb je naaste lief als jezelf is nog lastiger. En daarmee discrimineer je al snel.

Allemansvriend is niet het antwoord. Respect en een open blik naar de naaste is broodnodig. Daarmee te oefenen blijft hetzelfde als levenslang hebben. Levenslang zullen we zelfonderzoek nodig hebben om de juiste verhouding te hebben in crisismomenten. Of het nu om een pandemie gaat of om onze houding tot de medemens. Houdt Jezus maar als voorbeeld.

Voor de kinderen

De geestelijke wapenrusting



TREK DE WAPEN- RUSTING VAN GOD AAN

Efeze 6:11

Woordraadsel

GEBED	SCHILD
GELOOF	SCHOESEL
GORDEL	WAARHEID
HELM	WAPENRUSTING
PANTSER	ZALIGHEID
PILLEN	ZWAARD

W	A	A	R	H	E	I	D	G
Z	K	U	E	H	E	L	M	N
V	Z	L	S	P	D	A	L	I
D	W	T	T	D	L	L	E	T
I	A	P	N	R	I	E	D	S
E	A	R	A	P	H	S	R	U
H	R	D	P	I	C	I	O	R
G	D	M	U	J	S	E	G	N
I	C	G	E	L	O	O	F	E
L	K	N	R	E	Z	H	O	P
A	W	T	G	N	B	C	I	A
Z	D	E	B	E	G	S	E	W

De helm van V.

Het harnas van G.

De heupen
ongord met de
W...

Het Z... van de
Geest

Doe elk deel van
de
wapenrusting
aan met een
gebed

Het Geloof als s...

De inzet voor het
evangelie van de
vrede als S... aan je
voeten



Even voorstellen | Ondersteuning scribaat

Er is mij gevraagd een stukje voor de Sonar te schrijven omdat ik begin dit jaar ben gestart als ondersteuning voor het scribaat.

Mijn naam is Marieke van Kesteren en ik denk dat de meeste gemeenteleden mij wel kennen. Ik woon al mijn hele leven in Benschop, ben hier geboren en opgegroeid. In het dagelijks leven ben ik verpleegkundig teamhoofd van de afdeling urologie/gynaecologie in het St Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Een uitdagende baan, vooral in de afgelopen corona tijd, waarin ik het verpleegkundig team zo aanstuur en ondersteun dat zij kwalitatief goede patiëntenzorg kunnen bieden. Juist in deze afgelopen maanden zien we zo duidelijk dat niet alleen de lichamelijke zorg maar vooral ook de geestelijke begeleiding van groot belang is. Ook in onze kerkelijke gemeente kunnen we allemaal ons steentje bijdragen in omzien naar elkaar. Als vrijwilliger en coördinator van de NPV thuishulp probeer ik vrijwilligers en hulpvragers bij elkaar te brengen.

Vanuit de kerkenraad heb ik de vraag gekregen om het scribaat te ondersteunen en dit met de nieuwe scriba af te stemmen. Door de corona maatregelen hebben we een bijzondere start gehad en een situatie met veel digitaal overleg. De komende periode hopen we onze werkzaamheden nog verder af te stemmen. Sinds januari ben ik aanwezig bij het moderamenoverleg en de kerkenraadsvergaderingen en maak ik de notulen. Wekelijks zorg ik dat de kerkdiensten en de agenda op de website vermeld staat. In juni is de kerkenraad weer fysiek bij elkaar gekomen.

In de kerk van Benschop ben ik gedoopt en ik heb er belijdenis gedaan. Een bijzonder moment waarbij ik de tekst heb meegekregen uit Romeinen 12:11 “Wees vurig van geest. Dien de Heere”. Het mooie van onze gemeente vind ik dat we in al onze diversiteit ons verbonden weten in Jezus Christus. Goed om te zien dat jongeren en ouderen het verlangen hebben om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Samen werken aan gemeenteopbouw en geloofsgroei.

Mocht u/jij meer van mij willen weten, vraag het me gerust !

Hartelijke groet,
Marieke van Kesteren

.....
Vakantie

Vakantietijd
geeft mij vrijheid
te genieten van alles
wat God geschapen heeft.

Laat mij leven
zó vrij zijn bij U
Dan mag ik genieten
van Uw liefde en trouw
Elke dag die U mij geeft.

Ina van der Welle

Afscheidsgroet Antonie en Cora Treuren

Eind december stapte we na zes jaar op het vliegtuig op weg naar Nederland om Colombia als thuisland te verlaten. Een periode waarin we samen met de presbyteriaanse kerk de veelkleurigheid van diaconaat mochten ontdekken. Er ontstonden creatieve en bijzondere programma's, een dienende kerk aan het werk.

We zagen ook het land veranderen. We kwamen aan in 2014 en op dat moment was er sprake van de presentie van de FARC als gewapende groepering, er werd vrede gesloten. Er kwamen andere gewapende groeperingen en sommige delen van het land bleven of werden wederom onrustig. Er kwamen veel vluchtelingen uit Venezuela op zoek naar werk, onderdak en eten. En juist in die context mochten we de laatste jaren met lokale kerken nadenken over recht en gerechtigheid: over vergeving, over recht doen in ons dagelijks (economisch) handelen en over scheppingszorg. Het leverde bijzondere momenten op.

Intussen zijn we zes maanden in Nederland, we hebben een plek om te wonen en hebben allebei ook een baan gevonden bij nieuwe werkgevers, Antonie als programma- en projectleider bij Woord en Daad en Cora als beleidsmedewerker bij Ergotherapie Nederland. De eerste maanden 'gewoon' op kantoor en daarna zoals zovelen thuis, eigenlijk ons Colombiaanse 'gewoon'. Met regelmaat missen we Colombia, onze vrienden, het eten, de omgeving, de taal, ons thuis. Tegelijkertijd is het goed. God was en is met ons. Hij heeft ons bewaard op de velen reizen die we maakten in het land, Hij heeft ons gezegend. We willen ook u als gemeente bedanken voor uw betrokkenheid op ons werk, door de mailtjes, de aanwezigheid bij presentaties, uw gebed en middels het geven. Tot ziens, Dios los bendiga.

Antonie en Cora Treuren

.....
Vanuit de zendingscommissie | Woord&Daad - inleverbus

Normaal gesproken stond bij de boekentafel de inleverbus van Woord en Daad. Omdat de boekentafel er al een tijdje niet meer staat kunnen daar ook geen spullen meer ingeleverd worden. Als u spaarzegels, gebruikte postzegels, balpennen/vulpennen, stiften en cartridges (originele merk) wilt inleveren, dit kan bij Boveneind NZ 90.

.....
God,
Die de wereld heeft bedacht,
komt **Zelf**, loopt naast je
door de nacht.
Hoe ver verdwaald, hoe zwaar je **last**,
Hij beurt je op,
Hij houdt je vast.

Voorstellen nieuwe gemeenteleden | Mevr. J.C. Blanken-Halling

De redactie was op bezoek bij Mevr. J.C. Blanken-Halling. Sinds 25 febr. jl woont ze bij dochter Mas en schoonzoon Piet Verhoef. Ze werd geboren op 30 juli 1922 in Nieuwerkerk, en heeft gewoond in Gouderak, ze woonde daar nu alleen op de boerderij.

In haar huwelijk, (33 jaar getrouwd en 40 jaar weduwe) hebben ze 4 kinderen gekregen, 3 dochters en 1 zoon. Mas is de oudste dochter, de tweede dochter woont in Grijskerk, de derde dochter in Bergambacht en de zoon woont in Canada. Hij zou van het voorjaar overkomen, maar de corona strooide roet in het eten.

Toen ze nog in Gouderak woonde luisterde ze daar via de kerktelefoon naar Hervormd Gouderak. Nu luistert ze in Benschop naar de kerktelefoon. Als de corona maatregelen het toelaten hoopt ze dat Ds. Bos op bezoek kan komen. Ze word goed verzorgd, en heeft het dan ook goed naar haar zin bij de kinderen. En wij, als redactie, wensen u nog een goede en gezegende tijd in het Benedeneind.

Voorstellen nieuwe gemeenteleden | Wendy van Vliet-Hilgeman

Hallo gemeente,

Mij werd gevraagd mijzelf voor te stellen nu ik ook een Benschopper ben geworden. En graag mijn plekje wil vullen zodra het weer mogelijk is in de Hervormde gemeente te Benschop.

Ik ben Wendy van Vliet- Hilgeman, 22 jaar en sinds 15 mei 2020 getrouwd met Reino van Vliet. Geboren en getogen in Kamerik, nu wonende op de Prins Clausstraat. Sinds een jaar gediplomeerd verpleegkundige en nu werkzaam in 'de Hoogstraat revalidatie' te Utrecht.

Nu sinds vier jaar bekend in Benschop door Reino, hiermee gaat het inburgeren gelukkig wat makkelijker. Wel hoop ik dat de situatie snel weer zoals vanouds zal zijn. En dat we elkaar gedag kunnen zeggen tussen de kerkbanken.

Vanuit de zendingscommissie | Stroopwafelactie Woord&Daad

(Deze verkoop is onder voorbehoud!)

U kunt weer heerlijke stroopwafels voor Woord en Daad bestellen. U kunt uw bestelling doorgeven via liesbethwesteneng@hotmail.com of door te bellen naar 0624518338. Bestellen kan tot en met woensdag 26 augustus. De stroopwafels zijn van 100% roomboter. De prijs is 3 euro per pakje en 3 pakjes voor 8 euro. Het is de vraag of de bestellingen zoals voorgaande jaren bij de muntverkoop en boekentafel kunnen staan. Dit zou op vrijdag 28 augustus zijn. Houd daarom de Bazuin in de gaten voor meer informatie en of de verkoop definitief doorgaat.

Alvast bedankt voor uw bestelling!

Reisverslag naar Ghana

Beste gemeenteleden,

Voordat alles in de wereld qua reizen stil kwam te liggen, ben ik naar in Ghana geweest. Het was een bijzondere verrijkingsreis waar ik lang van na heb genoten. Ik wil jullie alsnog via deze weg laten weten dat de donaties op goede plekken terecht zijn gekomen en dat de plaatselijke bevolking daar erg blij en dankbaar voor is.



We begonnen de reis in de hoofdstad Accra, waar we na een overnachting meteen door zijn gereden naar een klein dorp verderop. Daar zijn we begonnen met het volle programma. In de eerste dagen hebben we verschillende gezondheidscentra, poliklinieken en ziekenhuizen mogen bezoeken. We werden overal met open armen ontvangen en het personeel wilde ons maar al te graag hun manier van werken laten zien. We hebben in deze verschillende centra rondleidingen gekregen en ook hebben we met kleine dingen mogen meewerken (u kunt denken aan een bloeddruk meten bij een patiënt of het meedenken met de arts tijdens een artsensprekkuur). Na deze dagen zijn we doorgereden naar een nursing college (school voor verpleegkunde studenten) en daar hebben we mogen ervaren hoe het is om verpleegkunde te studeren in een ontwikkelingsland. Verder zijn wij bij een orthopedisch centrum geweest, hebben we een school voor gehandicapte kinderen bezocht en daar hebben we een dag activiteiten georganiseerd. Ook hebben we verschillende gastlessen gegeven in gezondheidscentra en hebben we een hiv/aids kliniek mogen bezoeken en ervaren hoe het is om daar te werken.

Ik ben ontzettend blij dat ik deze reis heb kunnen mogen maken en dat ik zo veel heb geleerd van het zorgpersoneel, maar ook van de lokale bevolking. Hun oprechtheid, openheid en warmte is iets wat ik nooit meer zal vergeten.

Via deze weg jullie allemaal ontzettend bedanken voor de lieve berichtjes, het medeleven en de donaties! Zonder deze donaties kon het gezondheidscentrum (zie bijgevoegde foto) niet de stappen maken dat zij zouden willen.

Met vriendelijke groet,
Vroni Overbeek



De handen vol

Kinderen.

Je hebt er je handen vol aan.

Met één hand red je het niet.

Twee handen heb je ervoor nodig. God heeft ze ons niet voor niets allebei gegeven.....

De ene hand heb je vooral nodig vanwege de vingers.

De wijsvinger, bijvoorbeeld, die kun je geen dag missen.

Je bent als vader en moeder zo'n beetje een dagelijkse wegwijzer. Jazeker, je zult die wijsvinger ook wel eens moeten opheffen, waarschuwend, vermanend. Maar vooral moet je 'm gebruiken om de weg te wijzen. De goede weg: dé Weg, de Waarheid en het Leven. Daar heb je die vinger hard voor nodig.

Overigens, vergeet de ringvinger niet! Die vinger waaraan het goud van de trouw gedragen wordt.

Moeder en vader zijn, dat betekent: je kinderen laten zien wat liefde is.

En trouw.

En dan : de duim. Ja, die duim, die heb je ook hard nodig als je kinderen hebt op te voeden. Om ze eronder te houden. Want voordat je het weet, hebben ze jónu onder de duim!

Nee, je hoeft ze niet om je pink te winden; ouders zijn geen commandanten.

Misschien is wat dat betreft de middelvinger van belang: precies tussen duim en pink in, daar in het midden, daar heb je een vinger die langer is dan alle andere. Die vinger tussen wijsvinger en de ringvinger in, die komt het verst. De middelvinger, het juiste midden tussen kort houden en richtingwijzen, in liefde leren en om de pink winden, dat juiste midden is de weg waarop je het verst komt!

Maar laat ik nu snel verdergaan en ook nog wat vertellen over die andere, die tweede hand. De eerste hand heb je nodig om met vijf vingers een kind te leiden, te sturen.

Maar vergeet niet dat je nóg een hand hebt! Twee handen heeft onze goede God aan ouders gegeven. Eén hand om te sturen. En één hand om te drágen.....

Kinderen.

Je hebt er je handen vol aan.

Zó vol, dat je ze soms uit handen moet geven.

Wat je dan nog kunt doen, met die lege handen?

Ze vouwen.

Bericht uit Roemenië

Lieve gemeente,

Het is een tijd geleden dat ik weer een update gegeven heb. Er is genoeg gebeurd. Hieronder een korte samenvatting van al onze belevenissen:

Helaas heeft ook het coronavirus in eind maart hier slachtoffers gemaakt. Al gauw kwamen hier strenge regels. Zo mochten we niet de straat op. Alleen als je verplicht moest werken of naar de dokter moest. Rond half april kwam het besluit om het kindertehuis te moeten sluiten voor een onbepaalde tijd. Verdrietig zijn de kinderen naar huis gegaan om voor lange tijd thuis te blijven. Daar waar alcohol, drank, misbruik en pakken slaag van alle dag zijn. Een plek waar ze niet veilig zijn en toch naartoe moeten. Zelf mocht ik in die tijd bij mijn vriendin en haar gezin slapen. Voor 5 weken ben ik daar gebleven. Zij woont in een dorp verderop maar waar ik wel elk weekend Zoltán even mocht zien. Na die tijd ben ik nog 2 weken thuis in mijn eigen huisje gebleven. En toen.. eindelijk na 2 maanden kwamen de kids weer terug. Sterk vermagerd, stil, moe en heel erg vies terug. Maar alles was beter dan die stilte die er achter gelaten was.

Inmiddels zijn ze hier alweer een paar weekjes en zitten ze weer helemaal in het ritme, en sinds 15 juni is de zomervakantie ingegaan. Al blijven wij studeren en oefenen met de kinderen. Ze hebben een hele achterstand opgelopen doordat ze thuiswaren. Maar ieder gaat op zijn eigen niveau en snelheid verder. Voor de rest zitten we met nog heel veel coronaregels. Zo moeten we verplicht overal een masker dragen en in de meeste winkels mogen er maar 2 mensen binnen zijn. Maar we mogen in ieder geval een beetje vrij gaan overal. Het is niet makkelijk. Het leven is nog duurder geworden en door het slechte weer zal de oogst ook waarschijnlijk zwaar tegenvallen. Wij blijven uw gebed en uw hulp vragen voor de kinderen, de werkers en het kindertehuis.

Elke maand stuur ik een rondzendbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar gerlienedejong@hotmail.com

Agendapuntje: op D.V 10 oktober 2020 zullen wij in NL ons trouwfeest vieren en zal er een receptie zijn waarin iedereen is uitgenodigd. Dus schrijf het alvast in uw agenda ;)

Heel veel lieve groetjes van ons uit Roemenië!

Gerliene & Zoltán

Bericht vanuit de zendingscommissie | Hulp nodig voor Dorcas

Jaarlijks houden wij de Dorcas actie met het inzamelen van voedselpakketten. Afgelopen jaar deden we dit voor het eerst in samenwerking met de Plus en dat was een succes! We vinden het mooi dat zo dit werk ingang vindt in het dorp, om zo als dorp dienstbaar te zijn.

Als zendingscommissie zijn we op zoek naar 2 gemeenteleden die deze taak op zich zouden willen nemen, om zo deze actie elk jaar, op de zaterdag ná dankdag, tot een succes te maken. Zou u/jij dit willen doen of heb je meer vragen over wat het precies inhoudt, neem dan contact op met Maria van Vliet | 0348-508015 | mariavanmeijeren@gmail.com

*' Hulpverleners kunnen je steunen te midden van de storm,
maar je hebt een God nodig die de storm tot zwijgen kan brengen.'*

Max Lucado

Open kaart | In gesprek met elkaar

Door omstandigheden staat er deze maand geen Open kaart in de Sonar. De Open kaart zal in de Sonar van DV september verschijnen.

.....

We danken en bidden voor:

Wij willen danken voor:

- dat we er nog mogen zijn, te midden van deze pandemie.
- dat we eten, drinken, onderdak hebben, kortom rijk gezegend zijn!
- dat de kinderen weer naar school kunnen, en het "oude" gewone leven weer op gang komt.
- dat de deuren van de kerk, ook voor gemeenteleden weer opengaan op zondag

Wij willen bidden voor:

- alle mensen die verdriet hebben en treuren om de doden, wat een vreselijke toestanden zijn er geweest, en nog.
 - alle ouderen die het zo lang zonder bezoek van kinderen en familie hebben moeten doen, wat een schrijnend gebeuren.
 - voor alle fruitboeren die te maken hebben met gewasschade door de hagel!
 - hulp en kracht in de aanhoudende turbulente tijden.
-

Vanuit het zondagsschoolteam | We zoeken jou!

Bent u tussen de 18 en 100 jaar oud?? Dan zijn we op zoek naar u/jou! Voor het nieuwe zondagsschool seizoen zijn wij nog op zoek naar 2 nieuwe mensen die willen helpen met dit mooie stukje kerkenwerk.

Wij zoeken 2 mensen die helpen bij de Gideons (6-9 jaar van 11.15-12.15 uur). U/jij bent dan samen met iemand anders 1 keer in de maand aan de beurt. Helpt u/jij mee zodat we weer kunnen starten na de zomervakantie?

Voor meer info of opgave kunt u terecht bij Temara 452425 of Colinda 881309.



.....

Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding

Lukas 12: 22 en 23

Adressenlijst

Vergeten we niet de langdurig zieken en de ouderen, leden en oud leden, die buiten onze gemeente verblijven? Verras ze met een kaartje, daar worden ze erg blij van.

De adressen* van mensen die in woonzorgcentra of verpleegtehuizen verblijven:

Mevr. C.G. Rietveld-den Besten

Dhr. Bert de With

Mevr. J. de With-Bos

Dhr. P. Zuidam

Mevr. D. de Jong-van de Bunt

Mevr. A. de Ruijter-Verboom

Dhr. C. Rietveld

Dhr. en Mevr. Bakker-Otten

Mevr. J. Versteeg-Doornenbal

Mevr. J. Romijn-Stigter

Mevr. A. van Wijngaarden-Fokker

Fam. Overbeek heeft te kennen gegeven dat post voor Lotte en fam. erg op prijs wordt gesteld

Ook voor Gerliene de Jong is post (en mail) belangrijk

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst?
Laat het ons a.u.b. weten!

**Vanwege de privacy mogen de adressen niet online getoond worden. Wilt u toch een kaartje sturen?
Neem contact op met de redactie via: red.hervomdbenshop@gmail.com*

Agenda

Kerkdiensten zijn te volgen via kerkomroep.nl
of via het YouTube-kanaal 'Live Stream HVGM Benschop'

Week 28

Zondag 05-07

9:30 Prop. A. Schouten

18:30 Ds. E. van Wijk uit Sprank

Week 29

Zondag 12-07

9:30 Ds. A.C. Kortleve uit Veenendaal

18:30 Ds. C. Cluistra uit Capelle a/d IJssel;
Jeugddienst

Week 30

Zondag 19-07

9:30 Ds. J.A.C. Olie uit Delft

18:30 Ds. J.J. van den End uit Oudewater

Week 31

Zondag 26-07

9:30 Prop. H. Boele uit Gouda

18:30 Ds. E.G. de Kruijf uit Capelle a/d IJssel

Week 32

Zondag 02-08

9:30 Ds. C. Bos

18:30 Prop. H. Boele uit Gouda

Week 33

Zondag 09-08

9:30 Ds. G. van Ingen uit Zegveld

18:30 Ds. C. Bos

Week 34

Zondag 16-08

9:30 Ds. C. Bos

18:30 Ds. E.K. Foppen uit Den Haag

Week 35

Zondag 23-08

9:30 Ds. C. Boele uit Polsbroek

18:30 Ds. C. Bos

Week 36

Zondag 30-08

9:30 Ds. C. Bos; afscheid zondagsschool

18:30 Ds. H. Klink uit Hoornaar

De volgende Sonar verschijnt op: 30 augustus '20

Inleverdatum: 10 augustus '20

Redactie: Kees-Jan v/d Louw, Clazien Schep, Arie Schouten,
Sander Schouten en Maria van Vliet

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com