

September 2020



SONAR

*Informatieblad van de
Hervormde Gemeente
Benschop*

Meditatie

*“zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.”
I Petrus I vers 21*

Een van de grootste problemen die wij hebben, is dat we onze hoop overal op richten, behalve op God. Ga zelf maar na: Waar is je hoop op gericht? Waar verwacht je gelukkig van te worden? Is dat niet vaak: van waardering van anderen, van je relatie of je vriendschappen, van een goed inkomen en dito levensstijl. Je maakt carrière om daarmee respect te ontvangen van mensen om je heen. Je hoopt erdoor gelukkig te worden, maar het werkt niet. Hoeveel aanzien, geld en succes je ook hebt, je raakt er niet echt door bevredigd.

Petrus wijst een andere weg: Richt je hoop op God. Verwacht je geluk van Hem. Hij heeft je geschapen met het doel om Zijn liefde te ontvangen en te waarderen. Alleen Zijn liefde kan je hart echt vullen. Richt je op Hem en je wordt gelukkig.

Hoe weet je of dat echt zo is? Kijk naar Jezus Christus. Aan Zijn kruis zie je hoeveel je waard bent voor Hem. Aan Zijn opstanding zie je Wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Hij heeft de deur naar God en Zijn koninkrijk geopend. Bij Hem komt je leven tot zijn bestemming. Richt je hoop op Hem!

ds. D.M. Heikoop

Column

door Meindert Lodewijks

Als u in juli het nieuws gevolgd hebt, heeft u wellicht gelezen dat de Hagia Sofia in Istanbul, Turkije, weer als gebedshuis / moskee in gebruik is genomen. Na een periode van bijna 100 jaar waarin het als museum heeft gediend.

De prachtige mozaïek met christelijke afbeeldingen, waarmee het gebouw, en dan met name het plafond, versierd is, is ongeveer 600 jaar geleden door centimeters stucwerk bedekt. In de afgelopen jaren is geprobeerd delen van deze mozaïek, die natuurlijk veel mooier is dan het stucwerk, weer zichtbaar te maken. Het is nooit weggevoerd, alleen eeuwenlang verstopt.

Het gebouw is van 537 tot 1453 een kerk geweest. Veel langer dan dat het moskee was, namelijk van 1453 tot 1934. Je realiseert je hoe oud het christendom is, als je de Hagia Sofia bezoekt en stilstaat bij haar geschiedenis. En dat te bedenken dat erop diezelfde plaats daarvoor ook al kerken stonden. En hoe kort na het leven, sterven en opstanding van de Heere Jezus deze kerk gebouwd is. Dat is maar een paar honderd jaar. In vergelijking, de reformatie waar wij ons als Hervormde gemeente in Benschop ons zo mee verbonden voelen is ook al 500 jaar geleden!

Er wordt tegenwoordig heel veel van wat de Bijbel zegt gerelativeerd. En de geschiedenis lijkt al snel heel lang geleden en daarmee niet meer zo relevant. Het is zo lang geleden. Is het allemaal wel zo gebeurt. We leven meer en in hier en nu en zaken uit het verleden stellen we ter discussie. Ook bij de toekomst en de talloze beloften van God staan we maar weinig stil. Bijzonder om te bedenken dat voor God, duizend jaar is als één dag, en één dag als duizend jaar.

In Hebrëen 11 beschrijft de schrijver geloofsgetuigen van Noach, ruim 2000 jaar voor Christus tot aan zijn tijd. Mooi om te lezen dat God door alle eeuwen trouw is. Zijn plannen falen niet. Het werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant, volvoert Zijn hand. Zijn hand, waarin wij geborgen zijn, ook nu!

Voor de kinderen

Broeder	Vergeef	Vermeerder	Ontworteld
Zondigt	Zevenmaal	Geloof	Zee
Bestraft	Apostelen	Mosterdzaad	Geplant
Leed	Heere	Moerenbeziënboom	gehoorzaam

A	M	L	F	E	E	G	R	E	V	S
V	O	E	G	E	L	O	O	F	R	F
Z	E	V	E	N	M	A	A	L	A	N
G	R	R	E	L	H	O	O	R	E	O
G	B	F	M	I	S	E	T	L	,	N
B	E	K	U	E	N	S	E	J	E	T
R	Z	H	W	O	E	T	Z	R	N	W
O	I	L	O	B	S	R	D	E	E	O
E	E	E	E	O	R	E	D	N	E	R
D	N	V	P	E	R	E	R	E	W	T
E	B	A	A	C	D	Z	H	T	R	E
R	O	E	G	E	P	L	A	N	T	L
M	O	S	T	E	R	D	Z	A	A	D
N	M	Z	O	N	D	I	G	T	M	!

De letters die overblijven vormen een zin

.....

.....

De groeten van God

'Wil je vanavond met ons danken?', vroeg de juf. Ja, dat wilde hij wel. En hij bad:

Lieve Here God,

Dank U wel voor dit club-uur.

Wilt U oma de groeten doen, dan doe ik alle kinderen en de juf hier de groeten van U.

Amen.

Je kunt van zo'n gebed zeggen wat je wilt, maar ik vind het één van de mooiste gebeden die ik ooit heb gehoord.

Mij dunkt, je kunt van het geloof van zo'n kind twee dingen leren. Allereerst dit: God kent degenen die gestorven zijn. Ze zijn bij Hem. Wie in Christus ontslapen zijn, zien God van aangezicht tot aangezicht. Bidden voor de gestorvenen is niet meer nodig. Ze komen niets tekort. Maar waarom zou je God niet mogen vragen ze de groeten te doen? Eerlijk gezegd geef ik zelf nogal eens de groeten mee aan stervenden, de groeten aan hen die uit mijn naaste omgeving allang gestorven zijn. U vindt dat vreemd? Mij best. Maar ik doe het gewoon. Omdat ik geloof dat onze groeten niet terugkaatsen tegen de muur van de dood.

In de tweede plaats - en dat is haast nog mooier - leer ik van dit clubkind ook dat ik aan mensen om mij heen de groeten mag doen: de groeten van God! Genade zij u en vrede, van God, onze Vader..... Misschien moet je daar wel kind voor wezen. Misschien moet je daar wel een nieuw hart voor gekregen hebben, opnieuw geboren zijn, om zo, zelf door God gezegend, anderen te zegenen in zijn Naam. Dát is ten diepste toch de verkondiging van het evangelie: zegenen. En zegenen is zeggen: je bent niet alleen, er is er Eén die van je houdt! Je moet de groeten hebben - van God!

André F. Troost

Dank- en bidpunten

Wij willen danken voor:

- dat we weer met regelmaat naar de Kerk mogen komen
- voor gezondheid, vrijheid en rijk zijn, want dat zijn we
- voor de mooie zomer, dat we ook dan om mogen zien naar de ander
- een nieuw kerkelijk seizoen, ondanks wat er in de wereld speelt gaat Gods werk door

Wij willen bidden voor:

- dat we met Gods hulp het nieuwe "normaal" leren te accepteren
- mensen die ziek zijn, lijden, geestelijk of lichamelijk
- dat we bewaard mogen blijven onder Uw vleugels
- de perenpluk tijd, dat het een goede oogst mag zijn
- dat we elkaar de groeten van God doen

Afscheidsbede

Als er geen uitzicht
op herstel meer is,
je leven lijkt te doven
rest ons het uitzicht
op wat we geloven.

Dat je de Trooster
mag ervaren
in je laatste kracht
en Hij je over 't lijden
heen mag dragen
naar waar een leven
zonder lijden wacht.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Open kaart | In gesprek met elkaar

Dit keer heb ik, Maarten Verwaal, Rhodé Lodewijks geïnterviewd. Zij is 17 en heeft dit jaar haar vwo afgerond. Komend jaar hoopt ze sociale geografie en planologie te gaan studeren in Utrecht. Binnen de kerk is ze onderdeel van het muziekteam, geeft ze zondagsschool, en is bestuurslid van onze JV. Ook werkt ze bij pannenkoekenhuis 'Midden op het land'.

Een plek waar je je dichtbij God voelt is?

Een van de belangrijkste plekken waar ik me dicht bij God voel is in onze eigen kerk bijvoorbeeld bij een jeugddienst. Ik voel me altijd wel dichtbij God, als ik Hem aan het aanbidden ben op het podium, als ik gewoon m'n ding doe en niet direct met Hem bezig ben. Ook voel ik me dicht bij God als ik naar school moet fietsen, het is een moment waar ik tijd voor mezelf heb en voor Hem.

Hoe kan onze gemeente jongeren enthousiast maken voor de Heere Jezus?

Ik denk door meer te zoeken naar overeenkomsten die er zijn tussen de jeugd en oudere stromingen van de kerk in plaats van altijd maar bezig te zijn met de vele verschillen die er zijn. De JV is wel een plaats waar de jeugd vaak enthousiast is over God en het geloof, de gesprekken zijn vaak inhoudelijk goed en ik heb zelf erg het gevoel dat dagen zoals de JV of Alpha mijn persoonlijk geloof sterker maakt en ik er daardoor actiever mee bezig ben.

Wat denk je dat mensen het meest aan jou waarderen?

Ik denk dat mensen mij het meest waarderen voor mijn oprechte eerlijkheid. Ook zeg ik vaak wel wat ik denk, ik zeg het dus ook als ik iets niet leuk vind of geen zin in heb. De mensen om me heen weten dus altijd waar ze aan toe zijn en dat word denk ik wel gewaardeerd. Ook ben ik van mezelf een nuchter persoon en maak ik me van niet zo heel snel druk om dingen. Ook heb ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ik verwacht dat ook terug van de mensen om me heen.

'God kan wonen waar Hij maar wil, in het hele universum, en Hij koos jou hart.'

Jaarplanning

Vanaf komend winterseizoen willen we, als kerk, graag starten met een jaarplanning. Een jaarplanning is een agenda waarin we alle activiteiten willen opnemen, om zo dubbele boekingen te voorkomen en meer overzicht te creëren. Bijvoorbeeld: (bijzondere) erediensten, koffiedrinken, zingen na de dienst, bijbelstudiekringen, rommelschuur/rommelmarkt, clubavonden, jeugdactiviteiten, kerkenraadsvergaderingen, ouderenmiddagen, gemeentedag enz.

Met elkaar moeten we dit document vullen en levend houden, daarom zal het ook steeds opnieuw geüpdatet worden. Het document zal staan op de website. We willen de agenda online hebben op het moment dat het winterseizoen van start gaat (D.V. 2e helft september). Wil iedereen die op wat voor manier data heeft voor in de agenda deze doorgeven aan Joran en Maria van Vliet? Zij gaan deze agenda coördineren en zijn bereikbaar via jaarplanning@hervormdbenshop.nl.

Fijn dat de eerste informatie binnenkomt, maar er kan nog heel wat bij!
Alvast bedankt voor ieders medewerking!

"Ik ben met u al de dagen,"
Dat heeft Jezus Zelf gezegd,
Al uw moeiten, zorgen, vragen,
Mogen aan Hem voorgelegd.

Alle vierentwintig uren,
Ja, ook in de donk're nacht,
Is de Heiland heel dicht bij u,
Geeft Hij Zijn troost en kracht.

En als alles is voleindigd,
Dan, verlost van zond' en kruis
Mogen al Gods kind'ren wonen
In het heerlijk Vaderhuis.

Tekst geschreven door Riek de Vos,
op de wijs van 'Rust mijn ziel, uw God is koning'
(gekregen van een ouder gemeente lid)

Agenda

Kerkdiensten zijn te volgen via kerkomroep.nl
of via het YouTube-kanaal 'Live Stream HVGM Benschop'

Week 37

Zondag 06-09

9:30 Ds. C. Bos; Belijdenisdienst

18:30 Ds. J. de Wit uit Jaarsveld

Week 38

Zondag 13-09

9:30 Ds. C. Bos;

viering Heilig Avondmaal

18:30 Ds. C. Bos;

dankzegging Heilig Avondmaal

Week 39

Zondag 20-09

9:30 Ds. A.L. van Zwet uit Putten

18:30 Ds. C. Bos; Themadienst

Vrijdag 25-09

19:30 Muntverkoop en boekentafel

Week 40

Zondag 27-09

9:30 Ds. C. Bos; scholenzondag

18:30 Ds. C.M. Baan uit

Nieuwpoort

De volgende Sonar verschijnt op: 27 september '20

Inleverdatum: 10 september '20

Redactie: Kees-Jan v/d Louw, Clazien Schep, Arie Schouten,
Sander Schouten en Maria van Vliet

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com