

Richtlijnen voor de kerkdiensten

Als gemeente mogen we weer samenkomen in een kerkdienst. Wel zijn er uiteraard een aantal maatregelen genomen, om de kerkdienst op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Wij doen een dringend beroep op u en uw eventuele gezinsleden om hiermee rekening te houden. Wij willen u/jullie verzoeken rekening te houden met het volgende:

- Mensen die verkouden zijn of zich niet fit voelen worden gevraagd niet te komen.
- De kerk is pas 15 minuten voor aanvang van de dienst open (9.15u / 18.15u).
- Voordat de kerk mag worden betreden zal gevraagd worden naar de gezondheid van de bezoekers. Bij twijfel geldt: Geen bezoek aan de dienst.
- Bij binnenkomst moeten bezoekers hun handen ontsmetten;
- Binnentreden van de kerk is via de ingang onder de toren en de ingang bij het OCL met een minimale onderlinge afstand van 1½ meter;
- De onderlinge afstand tussen bezoekers is 1½ meter, deze afstand geldt niet voor gezinsleden en die mogen dus naast elkaar in een kerkbank zitten;
- Bezoekers worden door een koster naar een plaats in kerk gebracht/verwezen;
- Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd om de gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken, het is dus niet toegestaan om op een andere plaats te gaan zitten, dan die door de koster is aangewezen. Ook niet als de bezoeker gewend is om op een vaste plaats te zitten;
- De kerkenraad heeft besloten dat we met ingang van 6 september weer gezamenlijk gaan zingen. Gebleken is dat het besmettingsrisico voor onze kerk erg laag is.
- Bezoekers dienen hun eigen bijbel, psalmboek en weerklink mee te nemen;
- Er is weer kinderoppas;
- Er is geen zondagsschool tijdens de dienst;
- Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe;
- Het toilet in de kerk mag alleen in uiterste noodzaak worden gebruikt;
- Na afloop van de dienst verlaten de bezoekers op aanwijzing van de koster de kerk met respect voor de afstand tot andere bezoekers en houden deze afstand ook buiten in acht;
- Er is een gebruikersplan, met algemene regels over het gebruik, schoonmaak en andere huishoudelijke zaken gemaakt en dit is aanwezig in de kerk.

We realiseren ons als kerkenraad terdege dat we op deze manier minder gastvrij overkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Het kan gegeven de omstandigheden helaas niet anders.