

November 2020



# SONAR

*Informatieblad van de  
Hervormde Gemeente  
Benschop*

## *Meditatie*

*“Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.”*

*2 Korinthe 5 vers 1*

Paulus vergelijkt de wereld waarop wij wonen met een groot tentenkamp. Ons lichaam is een tent die wordt opgezet maar op een dag wordt afgebroken. Met die afbraak krijgen we allemaal te maken: Als we ouder worden, als we te maken krijgen met ziekte of handicap. Wat kun je daaraan lijden. Maar Paulus spoort ons aan om daarbij niet te blijven staan. Hij weet dat het beste nog moet komen.

Ik weet niet of je het ‘zuchten’ waar Paulus het over heeft, herkent. Zuchten doe je als iets je terneer drukt, als er dingen zijn die je graag anders zou willen. Je hebt het nieuwe leven in je, maar je leeft in een wereld waarin geen rekening wordt gehouden met de wil van God. Je ervaart de gebrokenheid, het lijden en de pijn, de onverschilligheid, goddeloosheid en tegenstand.

Wie van huis is, kan soms heimwee hebben. Herken je dat? Of hebben we de pinnen van onze tent zo vast geslagen in de wereld dat we alleen maar leven voor het hier en nu? Wie leeft in een tent, weet wat het is om onderweg te zijn. Om eenmaal thuis te komen bij Hem. Wat kun je ernaar verlangen.

Ds. C.J. Overeem

# Column

*door Meindert Lodewijks*

Op mijn verjaardag heb ik, naast andere cadeaus, een horloge gekregen. Niet zomaar een horloge, nee meer dan dat, het is een ware gezondheidscoach. Het houdt bij hoeveel stappen ik zet, hoe vaak ik de trap neem, of ik wel goed geslapen heb, of mijn hart snel genoeg (maar niet te snel) klopt en nog veel meer. Als het mijn horloge niet naar de zin gaat, roept hij mij door middel van balkjes, trillingen en piepjes op om beter mijn best te doen. Door middel van een app kunnen eventuele topprestaties met iedereen worden gedeeld.

Dus zit ik 's avonds na een lange werkdag niet uit te rusten op de bank. Nee, ik moet nog een blokje om, om het benodigd aantal stappen te halen. Vlak voor het naar bed gaan, loop ik nog drie keer naar boven voor de benodigde traptreden. Alles voor een gezonde levensstijl en een tevreden horloge.

Hadden we ook maar zo'n geestelijk horloge. Naar bed, maar nog geen psalm gelezen? Onvoldoende stille tijd per dag? Al dagen niet op de knieën gegaan om voorbede te doen voor overheid, gemeente, burens en zieken? Een horloge dat het allemaal vlekkeloos zou bijhouden en rapporteren. Inclusief app en de mogelijkheid om gemeenteleden, wijkouderling en dominee op de hoogte te houden van onze geestelijke prestaties en gezondheid.

Zo'n horloge met bijbehorende app is er niet en eerlijk gezegd, ik zou ik zo'n horloge niet willen ook. Uiteindelijk leidt het tot een werkgeloof, een slaafs dienen. Net zoals ik een slaaf dreig te worden van mijn horloge. De schrijver van de Hebreënbrief vergelijkt dat met het betreden van de berg Sinai: een berg brandende van vuur, vol donkerheid, duisternis en stormwind. Het leidt tot een geloof, waarin we altijd bang zijn tekort te komen.

Echter, wij hoeven niet onze toevlucht te nemen tot gebedsriemen en belletjes aan de zomen van onze kleren. God heeft de Heilige Geest in ons hart gegeven. Hij richt ons iedere keer weer op Jezus. Hij vervult ons hart met liefde voor Hem. Met Hem aan onze zijde leggen we alle last en zonde van ons af en lopen we met volharding de wedloop die voor ons ligt. Het oog gericht op Jezus die voor ons aan het kruis is gestorven. Om te komen in een feestelijke vergadering, een gemeente van eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn. (Hebr. 12)

*Voor de kinderen*



Dankdag 2020

Misschien kun je deze dankdag wel iets betekenen voor de kinderen op Lesbos.  
Kijk samen met papa of mama op [www.schoenendoosactie.nl](http://www.schoenendoosactie.nl)

**Vriendschap is een investering met een hoog rendement.  
Je wordt er rijk van!**

.....  
*Bericht vanuit de Evangelisatiecommissie*

In onze commissie ontstaan in de loop van dit seizoen een tweetal vacatures. We zijn dus op zoek naar nieuwe commissieleden. Het is heel belangrijk dat verkondiging van het evangelie (=Het Goede Nieuws) voortgang vindt zowel dichtbij als ver weg. Als u dit werk een warm hart toedraagt, meldt u dan aan. Schroom niet.

Info kunt u krijgen bij onze evangelisatieouderling Evert Wiegeraad of bij een van onze commissieleden: Henriëtte Timmerman, Alina van Woudenbergh of Brans van der Vis. We zien uw opgave tegemoet!

.....  
*Sonar en Corona*

In deze coronatijd kan het gebeuren dat u niet de Sonar mee kunt nemen uit de kerk. Hiervoor wordt de Sonar ook op de website van onze kerk gepubliceerd. Wilt u toch liever een papieren versie? Neem dan contact op met Clazien Schep: 06-15581971

.....  
**Slaaf van angst**

Ik ben niet langer,  
een slaaf van angst.  
Ik ben een kind van God.

Angst omringde mij,  
angst voor vijanden,  
angst voor pijn,  
angst om alleen te zijn,  
angst voor gemis,  
angst voor wat onzeker is.  
Ik was een slaaf van angst.

U verlost mij,  
van mijn banden.  
U maakte mij vrij,  
en pakte mijn handen.

Ik ben niet langer,  
een slaaf van angst.  
Ik ben een kind van God.

*Leo Heuvelman*

## *Open kaart | In gesprek met elkaar*

Ik, Niels van Ieperen, heb Marieke van Kesteren geïnterviewd voor een open kaart gesprek. Marieke werkt in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Binnen onze kerk ondersteunt ze de Scriba en is ze coördinator van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging). Ik ken Marieke al van jongs af aan, ze gaat mee met dagjes uit en mee op vakantie. Eigenlijk beschouw ik haar als een tante.

### **Wat is jouw drijfveer om actief te zijn?**

Sinds het doen van belijdenis voel ik me altijd verbonden met de gemeente en dit was een belangrijk moment voor mij. Tijdens je belijdenis beloof je dat je helpt met het opbouwen van de gemeente. Als iedereen bijdraagt met zijn gave in de gemeente bevordert dat mijzelf ook om actief te zijn. We zijn met elkaar het lichaam van Christus zijn en iedereen is nodig.

### **Wat kan onze kerk doen om de onderlinge betrokkenheid te vergroten?**

Onze gemeente is een dorps kerk die erg veel kleurig is. Er zijn verschillende soorten mensen met verschillende achtergronden actief in onze kerk. Wij voelen ons verbonden in Christus en door de verschillen te respecteren en met elkaar te blijven spreken kunnen we ons geloof versterken. Ik vind het goed dat er open kaart gesprekken zijn. We moeten proberen om met belangstelling met elkaar in gesprek te gaan over geloofsvragen. Door samen met elkaar dingen te organiseren, zoals gemeentedagen en rommelmarkten, ontstaat er belangstelling voor elkaar.

### **Genade betekent voor mij?**

Dat je mag zijn wie je bent en dat Zijn genade genoeg is, zo groot! Dat je een vast vertrouwen mag hebben en uitzicht op het eeuwig leven hebt en dat dat rust geeft in je hart. Verder betekent het voor mij dat je dat vaste vertrouwen mag delen en uitdragen aan je naaste. En ondanks het gemis van contact met elkaar in deze tijd, dat het vaste vertrouwen een houvast mag zijn!

.....

Wat de **toekomst** brengen moge,  
mij geleidt des Heeren hand;  
moedig sla ik dus de ogen,  
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een **rustig** kalme moed!

*Jacqueline van der Waals*

## Hij geeft de moeden kracht (Jesaja 40 : 29)

Wanneer je vleugels lijken lamgeslagen,  
Wanneer je niet meer vechten kunt,  
Wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen,  
Wanneer je staat op 't dode punt,  
Wanneer je uitgeschakeld wordt,  
Wanneer je staan moet langs de kant van 't leven,  
Wanneer je niets hebt dan tekort,  
Zodat je ook niets hebt om weg te geven,  
Wanneer je je zó eenzaam voelt  
Dat zelfs de liefste je niet kan bereiken,  
Wanneer Gods zee je overspoelt  
Omdat je bent als eiland zonder dijken,  
Wanneer je vuur is uitgeblust,  
Dan is er slechts van één kant hulp te wachten:  
Wie moe is vindt bij Jezus rust,  
En hem die zwak is, geeft Hij nieuwe krachten.

*Nel Benschop*

---

## *Dank- en bidpunten*

Wij willen danken voor:

- alle kleine dingen in het leven
- gezondheid, al zijn er veel mensen die zorgen hebben
- als je kunt en mag werken!
- Gods genade, dat Hij élke dag weer de zon op laat komen

Wij willen bidden voor:

- een ieder die ziek is of angstig is om ziek te worden
- mensen met verdriet om verlies van dierbaren
- dat we blijven bidden voor onze naaste
- voor deze onzekere tijd nu het coronavirus weer zo dichtbij komt

---

Onze gebeden zijn misschien onhandig.

Onze pogingen zijn misschien niet indrukwekkend.

Maar de kracht van gebed schuilt in Degene die luistert en niet in degene die praat!

*Max Lucado*

# Liefde is aandacht

Naar men beweert zei ooit de dochter van Nelson Mandela tegen haar vader: “Jij bent een vader voor heel ons volk, maar je hebt nooit tijd gehad om een vader voor ons te zijn.” Over liefde kun je boeken volschrijven. Wie maar een paar honderd woorden kan gebruiken voor een korte bijdrage, moet alleen het allerbelangrijkste zeggen. Dat probeer ik, bij deze.

Liefde is aandacht. Korter kan ik het niet maken. Aandacht, oprechte, welgemeende aandacht. Terecht zei iemand eens: “Het mooiste cadeau dat een man zijn vrouw kan geven, is zijn onverdeelde aandacht.” Daarom is de term 'open huwelijk' ook zo bedenkelijk. Er zijn mensen die menen dat alles moet kunnen als je echt van elkaar houdt. Maar terecht schreef de dichter Willem Barnard in een van zijn dagboeken: 'Open huwelijk. Wat "open huwelijk"? Een huwelijk wordt toch gesloten?'

Liefde is aandacht. Dankzij stress is die aandacht soms ver te zoeken. Wie helemaal opgaat in zijn werk of hobby, heeft geen tijd om aandachtig te luisteren, naar wie dan ook. Op het moment dat ik dit schrijf, komt mijn vrouw mijn werkkamer binnen om iets te vragen. En warempel - ik zal het maar eerlijk opbiechten - ik moet moeite doen om me los te maken van het schrijven van deze tekst, om met oprechte aandacht naar haar vraag te kunnen luisteren. Kun je nagaan.....

Liefde is aandacht. Om niet de indruk te wekken dat het mij alleen om liefdesrelaties en huwelijken is te doen, laat ik hier graag de bekende evangelist Anne van der Bijl aan het woord. Hij schreef indertijd een artikel onder de veelzeggende titel “Heb moslims lief”. Over aandacht gesproken.....Ik citeer: “Wat grondig mis gaat in de Nederlandse samenleving, is dat moslims geïsoleerd komen te staan. Veel christenen doen daar volop aan mee, door negatief te praten over moslims en erover te klagen dat er moskeeën worden gebouwd. Maar hoeveel christenen *kennen* moslims? Sluit vriendschappen. Ontmoet elkaar van hart tot hart. Alleen dan kun je elkaar bereiken. Begrijp me goed: Ik vrees de rol die de Islam gaat spelen in de Nederlandse samenleving. Maar ik ben niet bang voor moslim-mensen. Het is zo gemakkelijk om een vijandbeeld te hebben van moslims, want dan kun je "veilige afstand" bewaren. Maar als wij geen vriendschap kunnen sluiten met moslims, kunnen we ze nooit het evangelie tonen. Een moslim is niet mijn vijand. Hij is een mens. En God heeft hem lief”.

Liefde is aandacht. Ik schuif het toetsenbord van mijn computer aan de kant. Mijn vrouw is allang weer uit mijn werkkamer vertrokken. Heb ik eigenlijk wel gehoord wat ze tegen me zei? Ik wil niet hebben dat ze in de laatste uren van mijn leven tegen mij moet zeggen: “Jij hebt heel wat geschreven, maar je hebt nooit tijd gehad om een echtgenoot te zijn”. Ik ga een kopje thee drinken, met haar. Nu kan het nog.

André F. Troost

# Agenda

Kerkdiensten zijn te volgen via kerkomroep.nl  
of via het YouTube-kanaal 'Live Stream HVGM Benschop'

## Week 45

### **Zondag 01-11**

9:30 Ds. C. Bos; doopdienst  
18:30 Ds. J. de Wit uit Jaarsveld

### **Woensdag 04-11; Dankdag**

9:30 Bijeenkomst scholen  
19:30 Ds. C. Bos

## Week 46

### **Zondag 08-11**

9:30 Ds. C. Bos; voorbereiding Heilig Avondmaal  
18:30 Ds. R.R. Eisinga uit Gorinchem

## Week 47

### **Zondag 15-11**

9:30 Ds. C. Bos; viering Heilig Avondmaal  
18:30 Ds. C. Bos; dankzegging Heilig Avondmaal

### **Dinsdag 17-11**

20:30 Moderamenvergadering

### **Donderdag 19-11**

19:30 Consistorievergadering

### **Zaterdag 21-11**

07:00 Gebedskring

## Week 48

### **Zondag 22-11**

9:30 Ds. C. Bos, herdenken overledenen  
18:30 Ds. M. van Ruitenbeek uit Wilnis

### **Donderdag 26-11**

20:00 Kerkenraadsvergadering

### **Vrijdag 27-11**

19:30 Muntverkoop en boekentafel

## Week 49

### **Zondag 29-11; 1e Advent**

9:30 Ds. J.B. ten Hove uit Veenendaal;  
nieuwe Sonar  
18:30 Ds. C. Bos

### **Terugkerende activiteiten**

Catechisatie (wekelijks)

- 12-15 jaar; maandag 19:00

- 16-18 jaar; dinsdag 19:00

- 18+; dinsdag 20:00

- belijdenisgroep; maandag 20:30

Kinderkoor (wekelijks); dinsdag 15:00

Kinderclub; 11-11 18:45

Club 12-14 jaar; 06-11, 20-11 19:30

Club 14-16 jaar; 13-11, 27-11 19:00

JV 16+; 01-11, 15-11, 29-11 20:00

Mannenvereniging; 09-11, 23-11 20:00

Going Deeper; 11-11, 25-11 20:00

**Let op!**

**Agenda onder voorbehoud  
i.v.m. coronavirus**

De volgende Sonar verschijnt op: 29 november '20

Inleverdatum: 10 november '20

Redactie: Kees-Jan v/d Louw, Clazien Schep, Arie Schouten,

Sander Schouten en Maria van Vliet

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com