

Oktober 2020



SONAR

*Informatieblad van de
Hervormde Gemeente
Benschop*

Meditatie

*“Voor alles is een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.”
Prediker 3 vers 1*

De eerste acht verzen van Hoofdstuk 3 bevatten een lange rij bezigheden. Alles heeft zijn bepaalde tijd. Er is een tijd om te scheren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te spreken en een tijd om te zwijgen. Om te verzamelen en om weg te werpen. In een voortdurende afwisseling kome zo allerlei bezigheden aan de orde.

Prediker zoekt de zin van het leven. Als hij al die bezigheden ziet, merkt hij dat daar de zin van het leven niet in kan liggen. Het heft elkaar immers op. Er is een tijd om geboren te worden, maar ook een tijd om te sterven. Wat heeft het dan voor zin om geboren te worden? De dood volgt toch. Je kunt wel een poosje vrolijk zijn en lachten, maar straks volgt toch weer een periode van huilen.

Het antwoord van Prediker: Alles heeft God op Zijn tijd mooi gemaakt. Ga daarom zorgvuldig om met de tijd die ons gegeven wordt. Het is waar: Voor alles is een tijd. Maar omdat Hij het is Die ons de tijd geeft, kan het niet anders of elke dag heeft een tijd voor Hem!

ds. C.J Overeem

Column

door Arie Schouten

De wereld om ons heen wordt als je oppervlakkig kijkt nog steeds beheerst door het Corona virus. En daar komen we niet zomaar van af. Corona domineert het nieuws nog steeds of misschien beter steeds opnieuw. Als we denken dat het bijna achter de rug is dan neemt het aantal besmettingen weer toe. Maar is dat alles wat er om ons heen gebeurt?

Een vraag die we ook moeten stellen, gaat het allemaal maar over een item? Laten we de overige gebeurtenissen om ons heen en in ons eigen leven niet ondersneeuwen? We zien dat in onze gemeente weinig mensen direct geraakt zijn door het virus. We zien wel dat de winterplanning van het kerkelijk werk lastig te maken is. Wat kan er nog wel en wat niet? Een vraag die alweer gedomineerd wordt door Corona.

Toch zou ik een andere weg willen zien. Zijn we in staat om als gemeente naar Christus genoemd onze waarde voor elkaar en voor onze naaste, onze medemens, gestalte te geven? Zoeken we elkaar op of lopen we een ommetje als we een buur zien aankomen?

Ik moest in dit verband denken aan de barmhartige Samaritaan. Een mens die met voorbijgaan van eigen belang een ander geholpen heeft. Een ander die het anders niet gered zou hebben. Zien wij ons leven en onze taak ook op zijn manier? Of lopen we maar liever een blokje om?

Jezus liep als ons grote voorbeeld geen blokje om. Hij gaf antwoord aan hen die met strikvrage op Hem afkwamen. Hij gaf ze geen venijnig weerwoord maar een diepe tegenvraag. Een tegenvraag die altijd op het liefdesgebod is terug te voeren. Hij genas mensen die geen oplossing meer konden vinden. Hij vergaf tobbers hun zonden. Dat is de weg die Hij aanwijst.

Doe wel en zie niet om hoort daar ook bij! Dat is de kleine opdracht, doe wel! Maar zoek geen dankjes of eer. Ga je weg in navolging van Christus. Vertel het niet verder zei Hij vaak. Laten wij Zijn weg maar verder doorgeven. Het verder vertellen, dat is een deel van de opdracht die Hij ons gegeven heeft. Voorleven en doorgeven zijn de werkwoorden die erbij horen.

Een levenswerk, en zonder onderhoud niet vol te houden. Wees dan ook trouw aan de gemeente waar je bij hoort. Leef en geef in Zijn weg.

Zonnestraal kaarten

Als je gemeenteleden niet meer kunt zien en op afstand moet blijven dan is een kaartje door de brievenbus als een lichtpuntje, een zonnestraal op een bewolkte dag. Met dit beeld in ons achterhoofd zijn we kaarten gaan ontwerpen op basis van onze eigen foto's en dat was het begin van Zonnestraal kaarten. Bij het ontwerpen van een kaart is de foto het uitgangspunt. Een beeld zegt vaak genoeg. We kiezen voor inspirerende Bijbelteksten die het beeld versterken en zo de boodschap overbrengen. We houden van strak, eenvoudig, maar ook stralend. Niet alleen de voorkant van een kaart is belangrijk, maar ook de achterkant. We hebben kaarten voor veel verschillende gelegenheden: van verjaardag tot bruiloft en van bemoediging tot geboorte.



IJM

Met de opbrengst van de kaarten steunen we de organisatie: 'International Justice Mission'. Deze christelijke organisatie bevrijdt mensen uit slavernij en streeft naar rechtvaardigheid. Veel mensen denken dat slavernij al honderden jaren niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgebuit in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. International Justice Mission spoort slachtoffers van slavernij en mensenhandel op, bevrijdt ze en zorgt voor de eerste levensbehoeften. De slavenhandelaren en criminelen worden opgepakt en berecht.

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; - Maleachi 3: 20 -

U kunt Zonnestraal kaarten kopen via onze website:
www.zonnestraalkaarten.jouwweb.nl
Daarnaast verkopen we ze ook op de boekentafel.

We zien u graag!

Een zonnige groet,
Lieneke en Marleen Kastelein



Er komt een dag

Er komt een dag,
dat er geen oorlog is.

Er komt een dag,
dat er geen armoede is.

Er komt een dag,
waarop niemand zegt, ik ben ziek.

Er komt een dag,
dat Jezus alle tranen droogt.

Er komt een dag,
dat ik voor altijd bij **U** zijn mag.

Leo Heuvelman

Open kaart | In gesprek met elkaar

Onlangs heb ik, Rhodé Lodewijks, Niels van Ieperen geïnterviewd. Niels is 17 jaar, zit in 6VWO op de Driestar in Gouda en werkt bij het bedrijf van zijn vader: Ardi Fruit. Hij heeft sinds kort een platenspeler en dat beschouwt hij als zijn hobby. Verder houdt hij van spelletjes spelen en lekker socializen.

Een ervaring die mij geloof heeft doen groeien is...

Op school merk ik dat veel mensen op één punt kunnen aanwijzen in hun leven waarop ze een ervaring met God hadden en dat ze daardoor helemaal zijn veranderd, maar ik heb zo'n ervaring niet echt gehad. Ik ben gelovig opgevoed en God is altijd al wel aanwezig geweest in mijn leven. Ik vind het wel leuk dat nu ik ouder ben, ik met mijn vrienden naar de kerk kan gaan en het er met hen over kan hebben. Dat heeft mij wel in geloof doen groeien. Ik ben ook weleens met een aantal vrienden naar Alpha in Schoonhoven geweest. Dat was een bijzondere en leerzame ervaring. Je hoort dan ook hoe andere mensen in hun geloof staan.

Op welk geloofsgebied wil je het liefst groeien?

Thuis lezen we na het eten met het gezin de Bijbel, en ik bid ook bijna iedere avond. Maar ik vind het wel lastig om echt zelf de Bijbel te lezen. Ik heb wel een Bijbel-app op mijn telefoon, maar die gebruik ik eigenlijk niet zoveel. Ik zou dus meer zelf de Bijbel willen lezen.

Welke kwaliteit of gave gebruik je niet in de kerk?

Ik heb vroeger heel lang saxofoon gespeeld, maar dat heb ik nooit echt in de kerk gedaan. Ik kan me nog één keer herinneren, maar ik zou niet meer weten wanneer dat was. Maar inmiddels ben ik er al een hele poos mee gestopt.

Ik hoop dat u nu wat meer te weten bent gekomen over Niels. Ik vond het in ieder geval erg leuk en interessant om met hem in gesprek te gaan!

Bericht van de boekentafel

Inmiddels zijn we weer van start gegaan met de boekentafel. Elke laatste vrijdag van de maand staan wij voor u klaar in Maranatha. U kunt bij ons terecht voor Christelijke boeken, romans, bijbels, dagboeken en kinderbijbels.

Verder verkopen we cadeauartikelen en kaarten. En wilt u iemand verrassen dan kunt u bij ons ook een cadeaubon kopen. Dit alles doen we voor een goed doel. De komende tijd willen we gaan werken voor studiemateriaal en bijbels voor bijelstudieprojecten in Mozambique. Meer hierover kunt u vinden op bibleleague.nl/mozambique

We hopen u te mogen begroeten op de boekentafel!

Lieneke, Miny en Sjanette

**Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak.
Zonder beide kan men niet overleven.**

Bidden

Een beetje onwennig zat hij midden tussen de deftige gasten. Een plattelander. Een boer. Je kon het aan zijn handen zien. Je kon het aan zijn kleren ruiken. Tegenover hem: een verre neef, een heer van stand. Deftig brilletje op de neus, keurig kostuum om een zwaarwichtig lijf.

De maaltijd begon. De ceremoniemeester tikte tegen zijn glas. 'Een ogenblik stilte, alstublieft.' Het lachen verstomde, het gepraat hield op. Iedereen keek wat glazig voor zich uit. Alleen de boer vouwde zijn handen, en sloot zijn ogen. Hij bad. Hij was thuis gewoon om te bidden en waarom zou hij het hier opeens niet doen?

Even later ging het geroezemoes weer vrolijk verder. 'Zo, zo', zei de deftige neef, 'ik zie dat ze bij jullie op het platteland nog bidden voor het eten. Dat is bepaald curieus, zeg! Doen ze dat bij jullie nog allemaal?' 'Nee, beste neef, zo sprak de boer, 'nee, dat kan ik niet zeggen; allemaal doen ze dat bij ons niet. Je hebt er bij ons heel wat die niet bidden voor het eten.'

'Zo, zo', reageerde de heer met het voorname brilletje op de fraai gevormde neus, 'zo, zo, net wat ik al dacht. Alleen de ouwetjes zeker nog en de minst ontwikkelden, naar ik aanneem?' 'Nou, nee, die bedoel ik niet', antwoordde de boer. 'Nee, ik bedoel nu eigenlijk alleen die ouwe zeug bij ons in het varkenskot, die zeug en de zeven biggen, die bidden niet, die vallen zomaar aan op het voer dat ik breng. Maar verder dankt bij ons op het erf natuurlijk iedereen de Schepper voor het voedsel dat Hij groeien laat....!'

De verre neef zweeg. Zwijgend stak hij een lepel soep in zijn mond, die nog openstond.

André F. Troost

Dank- en bidpunten

Wij willen danken voor:

- Zon op ons gezicht! En het prachtige weer waar we van konden genieten!
- dat we naar de kerk mogen en weer ZINGEN!
- dat er 4 jongeren JA gezegd hebben in geloof
- voor de goede oogst voor mens en dier

Wij willen bidden voor:

- alle mensen die ziek zijn, lichamelijk of geestelijk
- alle ouderen waar de corona zo'n impact heeft
- voor een ieder die het moeilijk heeft
- de vluchtelingen in kamp Moria, in zo'n uitzichtloze situatie

Doe niets overijld; Zelfs God heeft de wereld niet in één dag geschapen.

Een inkijkje in het kringwerk | Zondagavond Bijbelkring

Dit jaar gaan we als redactie (Clazien en Kees-Jan) langs bij de verschillende kringen die er in onze gemeente zijn. Om zo meer te weten te komen over de kringen, voor wie de kring is en wanneer de kring plaatsvindt. - dit keer 'Zondagavond Bijbelkring'

De Zondagavond Bijbelkring is op zondagavond om de week zo vertellen Aart en Simara van der Vlist, de plaats van samenkomst rouleert. De Bijbelkring is ooit, circa 15 jaar geleden, opgezet door Wout van Oostrum en Theo en Annet Doornebal, Theo is nu predikant in Herveld en heeft een aantal jaren met Annet in Benschop gewoond.

De avonden starten met zingen en gebed, aansluitend wordt er een Bijbelgedeelte besproken aan de hand van meerdere vertalingen en studie boeken, waarin verder gegraven wordt naar betekenis en uitleg, hierin kom je met elkaar tot verrassende ontdekkingen, je raakt nooit uitgestudeerd! De avonden worden afgesloten met zingen en gebed. Regelmatig is er nog een moment van napraten, voor de gezelligheid of wat je bezighoudt, hierin is ook het vertrouwen om zaken te delen met elkaar.

In het begin is gestart met Markus, nu bespreken we Romeinen. Het gedeelte wat besproken gaat worden, is de studieavond ervoor besproken en staat ook in de app.

Gemiddeld zijn er 7 gemeenteleden aanwezig vooral jong volwassen. Verder is er 1 keer per jaar een spelletjesavond en 1 keer per jaar een zondagmiddag met hapjes, een drankje en veel zingen.

Mocht je geïnteresseerd zijn, wees welkom en neem contact op met Aart of Simara.

Na Corona

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,
in geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen voor nu en altijd.

Agenda

Kerkdiensten zijn te volgen via kerkomroep.nl
of via het YouTube-kanaal 'Live Stream HVGM Benschop'

Week 41

Zondag 04-10

9:30 Ds. C. Bos;
opening winterwerk
18:30 Ds. L. de Wit uit Ede

Week 42

Zondag 11-10

9:30 Ds. K. Hak uit Lienden
18:30 Ds. G.M. van Meijeren uit
Zeist

Zaterdag 17-10

N.t.b. Jeugdactiviteit

Week 43

Zondag 18-10

9:30 Ds. E. de Mots uit
Ridderkerk
18:30 Ds. C. Bos

Week 44

Zondag 25-10

9:30 Ds. E.G. de Kruijf uit
Capelle aan den IJssel
18:30 Ds. A.J.R. Treur uit
Vinkeveen; Jeugddienst

Vrijdag 30-10

19:30 Muntverkoop en boekentafel

De volgende Sonar verschijnt op: 25 oktober '20

Inleverdatum: 10 oktober '20

Redactie: Kees-Jan v/d Louw, Clazien Schep, Arie Schouten,
Sander Schouten en Maria van Vliet

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com